

Erfgoed Balen vzw

Beste lezer,

Het lijkt allemaal ver weg! In 2001 werd, ter vervanging van het driemaandelijks tijdschrift, het eerste jaarboek van onze vereniging voorgesteld.

Vandaag zijn we al toe aan nummer tien!

Je zult merken dat deze 10de uitgave van ons jaarboek een andere lay-out kreeg waardoor de inhoud, die alleszins niet aan waarde verliest, nog beter tot zijn recht komt.

De foto's in het jaarboek kregen niet alleen vaste afmetingen maar ook een identiek nummer waardoor ze nadien voor ons, maar zeker ook voor alle geïnteresseerden, gemakkelijker terug te vinden zijn.

Vanaf heden staan alle foto's van onze jaarboeken, maar ook nog tal van ander zeer interessant fotomateriaal, op onze website onder een volledig nieuwe rubriek 'Fotoalbums'.

De inhoud van het jaarboek is ook dit jaar zeker de moeite waard.

Het tweede deel over de bewoning in en rond de Markt te Balen tijdens de periode 1931 tot 1947 wordt in deze uitgave afgerond.

Het is dit jaar precies 40 jaar geleden dat de grote staking bij Vieille-Montagne in Balen-Wezel plaats vond.

Met het theaterstuk 'Groenten uit Balen' vertelt Walter Van den Broeck op indringende wijze wat er tijdens die staking in 1971 gebeurde. Een pittig detail hierover; in het najaar van 2010 en in de maand januari van 2011 werden de opnames voor een langspeelfilm 'Groenten uit Balen' afgerond. Vele opnames vonden plaats te Balen-Wezel. De film is vanaf het najaar van 2011 te bekijken in de bioscoop.

Naar aanleiding van de nakende herdenking van 100 jaar WOI (2014) is er nu ook weer een bijdrage over onze Balense en Olmense gesneuvelden tijdens deze wereldoorlog.

In aanloop naar de geschiedenis van de armenzorg in de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw is er een bijdrage over de Heilige Geesttafels tijdens het Ancien regime.

Tot slot blikt Vic Berckmans, zoals elk jaar, even terug op het voorbije jaar met het jaaroverzicht 2010.

Als voorzitter van Erfgoed Balen wil ik alvast al de medewerkers aan dit 10de jaarboek van harte bedanken voor hun bijdrage maar vooral wens ik U als lezer veel lees- en kijkplezier.

Richard Vermeulen
Voorzitter Erfgoed Balen vzw

Het Centrum, deel 2



Herman Cuypers
&
Louis Kemps

In deze bijdrage bekijken wij het centrum in de jaren 1930-1947. We vertrekken aan de Boulevard (Alfons Dierckxstraat) en keren terug naar de Nieuwstraat en steken de Vaartstraat over naar de Zandstraat. De Kerkstraat steken we eveneens over en we volgen de Kloosterstraat (Gustaaf Woutersstraat) tot aan de Steegstraat. In een latere bijdrage komen Vaartstraat, Kerkstraat en Steegstraat nog aan bod om het centrum volledig te bestrijken.

Aangezien we een welbepaalde periode bekijken, is het mogelijk dat de gezinsamenstelling niet volledig is: sommigen zijn al het huis uit en anderen moesten nog geboren worden. Gezien het wisselen van de bewoners is het mogelijk dat hier en daar iemand vergeten werd, maar we deden ons best alle bewoners te achterhalen.

Dank aan allen die ons hielpen bij het opsporen van al deze gegevens.

De Boulevard (huidige Alfons Dierckxstraat)

De nummering begon aan de Alcazar met de 'Welvaart'. Er was geen nummer 1.

Nummer 2

Stond op de hoek met de Bergstraat. Oorspronkelijk was het geheel eigendom, zoals trouwens die hele driehoek, van Dominicus Van Dingenen, 'Muun', die er een winkel en café inrichtte: 'De Boulevard'. In onze periode werd de winkel uitgebaat door Jozef August Van Hulsel, winkelier, geboren te Zoete-Parwijs op 07/10/1875 en hier overleden op 08/02/1946, zoon van Jan Antoon Elie en Francisca Groenen. Hij huwde te Zoete-Parwijs op 15/05/1901 met Maria Amelia Bruynseels, geboren te Hulshout op 10/03/1876 en hier overleden op 29/06/1935, dochter van Karel en Theresia Peeters. Het gezin telde zes kinderen:



Foto 2: De Boulevard (Welvaart enz.) met van links naar rechts twee boerinnen met boter, Gust Van Dingenen, Clementine Van Dingenen, Louis Willekens, Pauline Van Dingenen, meester Kemps, Rosalie Van Elsen, Maria Volders, 'moeder Bisdorn', Sofie Willekens, Alfons Van Dingenen en een knecht.
Zittend: Louisa Van Dingenen, Josefen Van Dingenen, grootmoeder Van Dingenen, Clementine Van Brabant en Leontine Swartbroeckx.

- Joannes Franciscus, handelsreiziger, geboren te Kasterlee op 22/10/1902 huwde te Lommel op 21/02/1925 met Germania Joanna Felicia Tombeur.
- Jozef Amelia, fabrieksarbeider, geboren te Hulshout op 15/09/1906.
- Ludovica Alfonsina, geboren te Kasterlee op 01/07/1908, huwde op 22/07/1933 met Jan Victor Depauw en trok naar Mortsel.
- Lodewijk Sofia Maria, fabrieksarbeider, geboren te Kasterlee op 15/10/1909 huwde te Schaffen op 20/05/1939 met Irma Virginia Sneyers.
- Jan Baptist Florent, fabrieksarbeider, geboren te Kasterlee op 14/04/1913.
- Sidonia Alfonsina, winkelierster, geboren te Kasterlee op 08/05/1914. Zij stond in voor de winkel na het overlijden van moeder.

Een tijdlang woonde er ook Van Hulsel Ludovicus Sofia Maria, fabrieksarbeider, geboren te Kasterlee op 15/10/1909, zoon van Jozef August en Maria Amelia Bruynseels. Hij huwde te Schaffen



Foto 1: Winkel Emma Mentens.

op 20/05/1939 met Irma Virginia Sneyers, geboren te Schaffen op 07/05/1915, dochter van Ludovicus en Bertha Vanzeer. Op 24/09/1941 verhuisde het paar naar Schaffen.

De volgende eigenaar was Petrus Jozef Karel Mentens, geboren op 01/05/1909, zoon van Edward en Maria Mathilda Hauquier. Hij huwde op 22/10/1932 met Julia Saelen, geboren te Balen op 08/09/1908, dochter van Josephus en Maria Rosalia Wouters. Alvorens naar de Boulevard te komen, woonde het paar een tijdlang in Rijsberg.

Foto 3: De Boulevard vanaf de Nieuwstraat, met rechts de villa Van Dingenen (nadien Kemps) en links de nieuwe jongensschool.



Inhoud

Het Centrum, deel 2	5
Groenten uit Balen	79
Deel VI, Het jaar 1916	101
Stamboom via Bevolkingsregisters	113
Onzen ezel	119
Armenzorg	129
Balen in de media	179
In memorium Elza Claes	205



COLOFON

Redactie: Vic Berckmans en Richard Vermeulen

Omslag: 'In den Boulevard'

Ontwerp omslag: Drukkerij 'Het Zoeklicht'

Corrector: Vic Berckmans

Lay-out: Guy Vanhoof

Uitgegeven door: Erfgoed Balen vzw.

Alle teksten verschijnen onder de enige en dwingende verantwoordelijkheid van de auteur, hier treft de kring als vzw. geen rechtsaansprakelijkheid.

Verantwoordelijke uitgever: Richard Vermeulen als
Voorzitter Erfgoed Balen vzw.

Bestellen en info:

Te bestellen door overschrijving op reknr. BE07-6528-0401-2066

Erfgoed Balen vzw., Vaartstraat 29 te Balen.

Rechtstreeks ook verkrijgbaar op kantoor, zelfde adres.

website : www.erfgoedbalen.be

e-mail: info@erfgoedbalen.be

© 2011 Erfgoed Balen vzw.

D/2011/4953 (22)