



Contact

Erfgoed Balen vzw
p/a Oud Gemeentehuis
Vaartstraat 29
B-2490 Balen

Telefoon :014 81 37 73

E-mail: info@erfgoedbalen.be

www.erfgoedbalen.be

Reknr: BE07-6528-0401-2066

Colofon

Redactie:

Vic Berckmans
Richard Vermeulen

Lay-out:

Guy Vanhoof

Uitgegeven door:

Erfgoed Balen vzw
Alle teksten verschijnen
onder de enige en
dwingende
verantwoordelijkheid van de
auteur: hier treft Erfgoed Balen
als v.z.w. geen
rechtsaansprakelijkheid.

Verantwoordelijke uitgever:

Richard Vermeulen voor
Erfgoed Balen v.z.w.

Printed by 014 25 70 70

© Erfgoed Balen v.z.w - 2010

Geef een stukje
Balen cadeau



Openingsuren - sluitingsdagen

Maandag	8.30 - 12.00	13.00 - 16.00
Dinsdag	8.30 - 12.00	gesloten
Woensdag	gesloten	13.00 - 16.00
Donderdag	gesloten	13.00 - 16.00
Vrijdag	gesloten	gesloten

Ons kantoor in het Oud gemeentehuis is open op de 3de donderdag van de maand van 17u30 - 20u30.

Ons erfgoed bevat een schat aan informatie over ons verleden en vertelt een onverwacht verhaal over vandaag.

Om de toekomst te verzekeren zet Erfgoed Balen zich in om het bedreigde erfgoed, in al zijn verscheidenheid, te bewaren en openbaar te maken.



Door het publiek te laten kennismaken met het lokale erfgoed hopen wij dat het ook gaat genieten van al het moois dat ons eigen erfgoed biedt.

Samen met de lokale, de Vlaamse en de Nationale overheden zullen wij als Erfgoed Balen streven naar een kwaliteitsvol en toekomstgericht beheer van alles wat waardevol is om te bewaren.

Activiteiten Erfgoed Balen

Juli & Augustus

Geen activiteiten wegens verlofperiode

Zaterdag 4 september: Ontdek zelf het wichelroedelopen

Locatie: Oud Gemeentehuis, van 13u30 van 16u30.

Dinsdag 7 september: Praatcafé

Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 van 22u00.

Paleografie 2010

Donderdag 21 januari	Donderdag 20 mei	Donderdag 21 oktober
Donderdag 18 februari	Donderdag 17 juni	Donderdag 18 november
Donderdag 18 maart	Donderdag 16 september	Donderdag 16 december
Donderdag 15 april		

> In het Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30

Jaargang 3

2010

Nummer 2

Juni 2010- Augustus 2010

Erfgoed Balen

In dit nummer

Renovatie Oud Gemeentehuis P.1

Wichelroedelopen P.2

Uitstap Ieper P.3

Interessante informatie

- Ontdek zelf het wichelroedelopen.
- Verslag van het bezoek aan Ieper
- Project 2014 van Erfgoed Balen



Mijlpaal bereikt! Renovatie Oud Gemeentehuis

Dossier Oud Gemeentehuis

Na heel wat bijkomend onderzoek en tekenwerk liggen de definitieve plannen eindelijk kant en klaar. Het is nu wachten op de verdere administratieve afhandeling van het dossier en dat kan nog wel even duren! Maar één ding is zeker, het Oud Gemeentehuis krijgt zijn 'facelift' of renovatie.

Wat is de verdere timing?

Kortelings wordt het aangepast en goedgekeurd dossier verstuurd en er wordt een datum vastgelegd voor een overlegvergadering met Monumenten en Landschappen (Onroerend Erfgoed). Een mogelijke datum voor deze overlegvergadering valt in week 25/2010. Na dit overleg kan, na een paar weken en na het verwerken van nog enkele opmerkingen in het dossier, het definitief ontwerp (dossier) officieel ingediend worden. De definitieve goedkeuring door Onroerend Erfgoed wordt dan verwacht omstreeks week 32/2010.

Na deze goedkeuring dienen we te wachten op het toewijzen van de restauratiepremie. Dit kan wel wat tijd in beslag nemen. We rekenen hier alvast op ongeveer een jaar, ten vroegste in augustus 2011 dus. Binnen de 150 kalenderdagen, na de toewijzing van de definitieve restauratiepremie, moet de bouwheer, Gemeentebestuur Balen, de toewijzing van het werk aan de aannemer overmaken. Nadien heeft de aannemer 45 kalenderdagen om de bouwwerken op te starten. In het beste geval kan dit in maart 2012.

Wij, Erfgoed Balen, doen ons uiterste best om het Oud Gemeentehuis, één van de mooiere gebouwen in onze gemeente, binnen enkele jaren een nieuw leven te geven.



Ons
Erfgoed
bevat
een schat
aan
informatie

Met een wichelroedeloper de velden in...

Draken in de Vlaamse grond

Overall in Vlaanderen zijn heidense en christelijke heiligdommen gebouwd op krachtplaatsen, met elkaar verbonden door energetische lijnen. Natuurlijke Prozac, zo noemt de wichelroedeloper Cois Geysen die meditatieve hotspots.

„Ik sta overall voor open” en „Ik geloof er geen fluit van”, klinkt het een beetje tegenstrijdig uit de monden van de mensen. Geysen is een wichelroedeloper en megalietfanaat, en hij is bovendien heilig overtuigd van het bestaan van leylijnen. Dat zijn energielijnen die kris-kras door het landschap lopen en die plaatselijk voor een abnormaal hoge hoeveelheid radioactiviteit zorgen. Al tientallen jaren pendelt hij met de wichelroede heel Vlaanderen af op zoek naar leylijnen. Hij schreef er zelfs een boekje over. Energievelden en leylijnen in Vlaanderen is een aanstekelijke potpourri van geschiedenis, folklore, geologie, esoterie, spiritualiteit en wetenschap, hoewel ze het bij Skepp geheid over pseudo-wetenschap zullen hebben. Het boekje geeft per Vlaamse provincie ook een overzicht van de interessantste energieplaatsen en -lijnen. Zelfs als je geen sikkepit gelooft van occulte of andere new-agetoe-standen, is het een leuk uitgangspunt om de heimat eens op een onverwachte manier te herontdekken. Vlaanderen mysterieland, zoiets. Leylijnen zijn, zegt Cois Geysen, over de hele wereld bekend. De Australische aboriginals noemen ze droomwegen, in Ierland hebben ze het over elfwegen en in China zijn het drakenpaden.

De term leylijn is een uitvinding van de Britse zakenman Alfred Watkins. Hij maakte rond 1920 ritjes te paard door de heuvels van Herefordshire in Engeland. Het viel hem op dat veel prehistorische, Romeinse en vroegchristelijke bouwwerken op één rechte lijn lagen. Hij noemde die lijnen leylijnen, omdat ze vaak door dorpen of plaatsen liepen waarvan de naam op -ley eindigt. Dat Keltische achtervoegsel betekent gewoon 'woonplaats' of 'huis', het komt overeen met de -hem, -heem of -hove in oude Vlaamse plaatsnamen als Hemiksem en Bavikhove.

Cois Geysen doet dit soort wandelingen al meer dan 10 jaar voor de meest uiteenlopende groepen. Hij richt zich nu tot heemkundige kringen omdat ook de wichelroede in de loop van de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld heeft. In de mijnbouw in de zestiende eeuw werd ze zelfs als een wetenschappelijk instrument aanzien en werden er ertslagen mee opgespoord. In het eerste gedeelte van de wandeling wordt de geschiedenis van de wichelroede verteld met illustraties en voorbeelden van de soorten wichelroeden die er bestaan. Nadien volgt een initiatie en kunnen we aan de wandeling beginnen.

Afspraak:
zaterdag 4 september van
13u30 tot 16u30.
Allen op post!!



Word nu lid van onze vereniging!

Een jaarabonnement 'Erfgoed Balen vzw.'

Jaarboek, 4 x Nieuwsbrief, een lidkaart die je voordelen biedt, enz...
kost € 13,00 indien je het jaarboek op het secretariaat komt afhalen.
kost € 15,00 indien we je jaarboek per post moeten toesturen.
kost € 19,00 indien we je jaarboek per post moeten toesturen naar buitenland.

Betalen kan op rekeningnummer: BE07-6528-0401-2066
met vermelding 'Lidgeld 2010' of op ons kantoor, Vaartstraat 29 te Balen.

Project 2014 WO1

Verslag reis Ieper: 17/04/2010

Op zaterdagmorgen om 08u00 vertrokken 75 enthousiaste mensen met de bus richting Ieper. Onder een stralende zon en begeleid door twee jonge gidsen bezochten we de belangrijkste bezienswaardigheden uit de eerste wereldoorlog. In de voormiddag werd er halt gehouden



aan Essex farm cemetery en de Yorkshire trench and Dug-out. Daarna werd er een middagmaal voorzien in gasthof het Zwaard. Na een korte stadswandeling ging de reis verder met de bus richting de militaire begraafplaatsen van Langemark en Passendale. Op Tyne cot cemetery werd er door Erfgoed Balen symbolisch een krans neergelegd voor alle slachtoffers uit de oorlog. Hierna ging de reis terug richting Ieper waar we gingen avondmalen in gasthof het Zwaard. Na het avondmaal gingen we in groep de Last Post ceremonie bijwonen aan de Menenpoort. Moe maar voldaan stapten we de bus op richting Balen, waar we rond 22u45 aankwamen.

Project 2014

In 2014 is het namelijk 100 jaar geleden dat de eerste wereldoorlog uitbrak in België. Tientallen Balense jongemannen werden onder de wapens geroepen en sneuvelden op het slagveld. Na het grote succes van de Ieperreis werden we her en der aangesproken om terug een reis naar de eerste wereldoorlog te organiseren.

Daarom hebben we als Erfgoed Balen de koppen eens bijeengestoken en het project 2014 gelanceerd. De bedoeling is om, tot 2014, elk jaar een reis naar de belangrijkste monumenten en sites te organiseren die betrekking hebben met de Balense soldaten. We zullen ook halt houden op plaatselijke militaire begraafplaatsen waar Balense soldaten begraven liggen. Waarom we dit doen? Omdat het onze taak is om het verleden van "Den grote oorlog" nooit te vergeten en de boodschap "Nooit meer oorlog" over te brengen op de jeugd.

Project
2014
Nooit
meer
oorlog

Reisdoelen in het project 2014:

- Fort van Loncin. Bezienswaardigheden: museum, het vernielde fort en militaire begraafplaats.
- Halen. Bezienswaardigheden: museum, militaire begraafplaats en rondwandeling (5km) langs het slagveld.
- IJzerfront. Bezienswaardigheden: Koning Albert I monument, militaire begraafplaatsen, Ramskapelle met zijn ruïne en spoorwegberm, O-L-V Hoekje met ruïne van de kerktoren, dodengang, IJzertoren, enz...

Wij brengen jullie tijdig op de hoogte wanneer de uitstappen in een definitieve vorm gegoten zijn.



leylijnen
zijn
energie-
lijnen



Foto: Jaarboek 2010