



Contact

Erfgoed Balen vzw
p/a Oud Gemeentehuis
Vaartstraat 29
B-2490 Balen

Telefoon :014 81 37 73

E-mail: info@erfgoedbalen.be

www.erfgoedbalen.be

Reknr: BE07-6528-0401-2066

Colofon

Redactie:

Vic Berckmans
Richard Vermeulen

Lay-out:

Guy Vanhoof

Uitgegeven door:

Erfgoed Balen vzw
Alle teksten verschijnen
onder de enige en
dwingende
verantwoordelijkheid van de
auteur; hier treft Erfgoed Balen
als v.z.w. geen
rechtsaansprakelijkheid.

Verantwoordelijke uitgever:

Richard Vermeulen voor
Erfgoed Balen v.z.w.



Geef een stukje Balen cadeau

Openingsuren - sluitingsdagen

Maandag	8.30 - 12.00	13.00 - 16.00
Dinsdag	8.30 - 12.00	gesloten
Woensdag	gesloten	13.00 - 16.00
Donderdag	gesloten	13.00 - 16.00
Vrijdag	gesloten	gesloten

Ons kantoor in het Oud gemeentehuis is open op de 3de donderdag van de maand van 17u30 - 20u30.

Ons erfgoed bevat een schat aan informatie over ons verleden en vertelt een onverwacht verhaal over vandaag.

Om de toekomst te verzekeren zet Erfgoed Balen zich in om het bedreigde erfgoed, in al zijn verscheidenheid, te bewaren en openbaar te maken.



Door het publiek te laten kennismaken met het lokale erfgoed hopen wij dat het ook gaat genieten van al het moois dat ons eigen erfgoed biedt.

Samen met de lokale, de Vlaamse en de Nationale overheden zullen wij als Erfgoed Balen streven naar een kwaliteitsvol en toekomstgericht beheer van alles wat waardevol is om te bewaren.

Activiteiten Erfgoed Balen

Zondag 28 augustus:

Het Kruiermuseum is open tijdens de Schakelfietstocht. Een gids heet iedereen welkom tussen 10 en 18 uur. Toegang: gratis.

Zondag 4 september:

9de Ambachten- en Hobbymarkt
In en rond 'De Kruierie' en aanpalende straten.
10u00 - 18u00.
Toegang: € 2,50 per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis).



Paleografie 2011

Donderdag 20 januari	Donderdag 19 mei	Donderdag 20 oktober
Donderdag 17 februari	Donderdag 16 juni	Donderdag 17 november
Donderdag 17 maart	Donderdag 15 september	Donderdag 15 december
Donderdag 21 april		

> In het Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30

Interessante informatie

- Schrijvers gezocht
- bezoek onze website



In dit nummer

- Volks- en Ambachtenmarkt P.1
- Kapel gerenoveerd P.3
- Kruiermuseum P.3

Nostalgie op 'Volks- & Ambachtenmarkt' Zondag 4 september 2011

Op zondag 4 september verwacht Erfgoed Balen weer meer dan 4500 bezoekers voor haar tweejaarlijkse 'Volks- en Ambachtenmarkt'. De 9de editie van deze markt gaat door in en rond 'De Kruierie' en in de omliggende straten. Tussen 10u00 en 18u00 demonstreren meer dan 70 volksambachten hun verloren gegane werkmethodes.

Nostalgie

Oude beroepen zoals de zeeldraaier, de mandenvlechter, de stoelenvlechter, de wolspinner, de vlegeldorser, de instrumentenmaker... zullen jong en oud doen terugdenken aan 'die goeie ouwe tijd'. Enkele ambachtsslui komen zelfs van over de landsgrenzen om hun kunsten te demonstreren. Eén van de blikvangers komt uit Nederland; 'de boomzagers' zakken voor de 4de maal speciaal naar Balen af om hun ambacht te tonen. Op de goede oude manier wordt, met mankracht, een

boom tot planken verzaagd. Andere ambachten van over onze grens zullen zeker heel wat anderen herkenbaar vinden en de jeugd zal met open mond kunnen toekijken naar hun kunnen.

De Boulognaise paarden worden stilaan een traditie op deze markt. Het paardenras (zo zegt men) zou afstammen van het Arabische paard dat door de troepen van de Romeinse veldheer, Julius Caesar, in het huidige Frankrijk werd binnengebracht, meer bepaald in de streek rond Boulogne. Het ras verwierf een legendarische bekendheid in de 17de eeuw. In die tijd werden de Boulognaise paarden gebruikt om vis van de vissersstad Boulogne naar de Franse hoofdstad Parijs te vervoeren. Deze rit over een afstand van meer dan 200 kilometer werd in gestrekte draf afgelegd in één nacht. De paarden werden uiteraard op meerdere rustplaatsen verwis-

Ons
Erfgoed
bevat
een schat
aan
informatie

vervolg Volks- & ambachtenmarkt

seld. Men haalde een gemiddelde snelheid van 13 kilometer per uur. Ook in het begin van deze eeuw stond het Boulognaise paardenras nog hoog in aanzien. De paarden werden onder meer veelvuldig aangewend in de industrie, handel, voor het vervoeren van post, voor het trekken van paardentrams en uiteraard ook in de landbouw. De smid is natuurlijk ook één van de veel bekeken attracties; hij zal ook nu weer enkele paarden nieuwe schoenen aanpassen. De kunst- en volksambachten zullen de bezoeker aangenaam verrassen met kantklossen, schilderen, tekenen, glas bewerken, het maken van heksen, siertegels, keramiek, eigen juwelencreaties, poppen en trollen. Eten en drinken zijn van oudsher ook terug te vinden in het ambachtsleven, vandaar dat ook de biebier, de koekenbakker

en de wijngilde je laten proeven van onze recente geschiedenis. De sfeer op deze gezellige markt wordt naar aloude gewoonte opgeluisterd door volksmuziek. Voor de kinderen zijn er ook enkele attracties voorzien.

Toegang: €2,50 euro (kinderen tot 12 jaar gratis)



Medewerkers gezocht!

De lezers van ons jaarboek weten dat wij al enkele jaren bezig zijn met het bespreken van de bewoning in Balen in de periode tussen 1931 en 1947. Om dit zo volledig mogelijk te kunnen doen en omdat Balen zo uitgestrekt is gebeurt deze bespreking per dorp of per wijk.

Wij zoeken een paar vrijwilligers, die ons hierbij willen helpen. Zij krijgen van ons een stratenplan en een lijst met alle huisnummers en bewoners van een bepaalde wijk in die bepaalde periode (1931-1947). Het is de bedoeling dat die vrijwilligers zoveel mogelijk foto's en gegevens verzamelen over die bewuste bewoners, waarvan dus de volledige familiale toestand gekend is.

Het gaat om de volgende wijken:

- Hoolst - Hoolsterberg - Holven
- Steegstraat - Schoor
- Vennen - Kerkhoven
- Berkenbossen - Rijsbergdijk
- Scheps
- 't Rot
- Molenstraat
- Balen-Wezel

Wie voelt zich geroepen om ons hierbij te helpen?

Wij bezorgen u al de nodige gegevens om in uw wijk aan de slag te gaan. Neem contact met ons op voor meer uitleg!

Kapel Zandstraat - Deliestraat gerenoveerd

Deze kapel werd in 1950 gebouwd ter vervanging van een oude paalkapel. De mensen uit de buurt hebben zich altijd over het onderhoud en de versiering van deze kapel bekommerd.

Typisch voor deze kapel is dat zowel langs de voorzijde als langs de achterzijde er een heiligenbeeldje in staat. Aan de zijde van de Zandstraat staat een Heilig Hartbeeldje. Aan de Deliestraatzijde vind je het beeld van Onze Lieve Vrouw terug. In april 2011, meer dan 60 jaar na de bouw van de kapel, werd ze door enkele vrijwilligers van Erfgoed Balen volledig vernieuwd.



Word nu lid van onze vereniging!

Een jaarabonnement 'Erfgoed Balen vzw.'

Jaarboek, 4 x Nieuwsbrief, een lidkaart die je voordelen biedt, enz...
kost € 13,00 indien je het jaarboek op het secretariaat komt afhalen.
kost € 17,00 indien we je jaarboek per post moeten toesturen.
kost € 21,00 indien we je jaarboek per post moeten toesturen naar buitenland.

Betalen kan op rekeningnummer: BE07-6528-0401-2066
met vermelding 'Lidgeld 2011' of op ons kantoor, Vaartstraat 29 te Balen.

Kruiermuseum Schakelfietstocht



Het Kruiermuseum is open tijdens de Schakelfietstocht
Zondag 28 augustus - 10u00 tot 18u00

De schakelfietstocht is een recreatieve en gezinsvriendelijke fietstocht doorheen de Kempense regio.

De deelnemers kunnen die dag ook genieten van de talrijke bezienswaardigheden op hun traject.

Het Kruiermuseum is één van die bezienswaardigheden. Een gids staat die dag klaar om jullie enkele dingen te vertellen!

Meer info:

Erfgoed Balen vzw
Vaartstraat 29, Balen
tel. 014/81 37 73
e-mail info@erfgoedbalen.be



U komt
toch ook
naar de
Schakel-
fietstocht



Foto: Jaarboek 2011

Op onze
website
vind je vele
foto's van
activiteiten
terug via:
fotoalbums