



Contact

Erfgoed Balen vzw
p/a Oud Gemeentehuis
Vaartstraat 29
B-2490 Balen

Telefoon :014 81 37 73

E-mail: info@erfgoedbalen.be

www.erfgoedbalen.be

Rek.nr: BE07-6528-0401-2066

Colofon

Redactie:

Marena Grobben
Vic Berckmans
Richard Vermeulen

Lay-out:

Walter Vermeulen

Uitgegeven door:

Erfgoed Balen vzw
Alle teksten verschijnen
onder de enige en
dwingende
verantwoordelijkheid van de
auteur: hier treft Erfgoed Balen
als v.z.w. geen
rechtsaansprakelijkheid.

Verantwoordelijke uitgever:

Richard Vermeulen voor
Erfgoed Balen v.z.w.



Geef een stukje Balen cadeau

Openingsuren - sluitingsdagen

Maandag	8.30 - 12.00	13.00 - 16.00
Dinsdag	8.30 - 12.00	gesloten
Woensdag	gesloten	13.00 - 16.00
Donderdag	gesloten	13.00 - 16.00
Vrijdag	gesloten	gesloten

Ons kantoor in het Oud Gemeentehuis is open op de 3^{de} donderdag van de maand van 17u30 - 20u30.

Ons erfgoed bevat een schat aan informatie over ons verleden en vertelt een onverwacht verhaal over vandaag.

Om de toekomst te verzekeren zet Erfgoed Balen zich in om het bedreigde erfgoed, in al zijn verscheidenheid, te bewaren en openbaar te maken.



Door het publiek te laten kennismaken met het lokale erfgoed hopen wij dat het ook gaat genieten van al het moois dat ons eigen erfgoed biedt.

Samen met de lokale, de Vlaamse en de Nationale overheden zullen wij als Erfgoed Balen streven naar een kwaliteitsvol en toekomstgericht beheer van alles wat waardevol is om te bewaren.

Activiteiten Erfgoed Balen

**Zondag
1 september
2013**

10^{de} Ambachten- en Volksmarkt

Waar: in en rond VC De Kruierie

Van 10u00 tot 18u00

Inkom: € 2,50

**Vrijdag
13 september
2013**

Herdenkingsplechtigheid burgerlijke oorlogsslachtoffers.

Locatie: Kruis Malou, Antverpialaan: 9u00
Kerkhof Schoorheide, Reigerstraat: 10u00

Paleografie 2013

Donderdag 17 januari	Donderdag 16 mei	Donderdag 17 oktober
Donderdag 21 februari	Donderdag 20 juni	Donderdag 21 november
Donderdag 21 maart	Donderdag 19 september	Donderdag 19 december
Donderdag 18 april		

> In het Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30

Jaargang 6

2013

Nummer 2

Juni 2013 - Augustus 2013

Erfgoed Balen

In dit nummer

Ambachten- en Volksmarkt P.1

Herdenking Oorlogsslachtoffers P.2

Vic Grobben 80 P.3

Interessante informatie

- Erfgoed Balen vzw is nu ook op Facebook te vinden.



Jubileumuitgave van de Ambachten- en Volksmarkt

Op zondag 1 september 2013 organiseert Erfgoed Balen voor de 10^{de} maal een grote Ambachten- en Volksmarkt te Balen. Bij de vorige editie mocht deze markt meer dan 4500 bezoekers verwelkomen.

In en rondom de Kruierie zullen tussen 10.00 uur en 18.00 uur meer dan 70 standen in volle werking te bezichtigen zijn. Bijna verloren gegane werkmethodes van allerlei ambachtslieden zullen je doen terugdenken aan vroegere tijden: o.a. die van de sigarenmaker, de mandenvlechter, de stoelenvlechter, de wolspinner, de zeeldraaier, de hoefsmid en nog vele andere. Die oude vertrouwde ambachten zullen zoals in de vorige edities weer aanwezig zijn, maar als blikvangers hebben we enkele nieuwigheden.

Het 'Viking Genootschap' zal die dag een heus Vikingdorp bouwen op de parking van VC De Kruierie. Je zal er kennismaken met het dagelijks leven van de Vikingen: hun tenten, hun kook- en leefmateriaal en natuurlijk hun ambachten. Je kan er proeven van hun kookkunst en natuurlijk kan je met je vragen terecht bij een van die Vikingen (Hopelijk spreken ze onze taal, want met onze Balense dialectklanken alleen zullen we niet ver komen...)

Tijdens deze jubileumeditie mogen we ook weer onze vrienden van over de grens verwachten. 'De boomzagers' komen weer naar Balen om hun kunnen te tonen. Op de goede oude manier, met mankracht dus, wordt een boom tot planken verzaagd. Andere ambachten van over onze grens zullen zeker heel wat ouderen herkenbaar vinden en de jeugd zal met open mond kunnen toekijken!

De Boulognaise paarden worden stilaan een traditie op deze markt. De paarden werden onder meer veelvuldig



Erfgoed
Balen is nu
ook te
vinden op
facebook

aangewend in de industrie en in de handel, voor het vervoeren van post, voor het trekken van paardentrams en uiteraard ook in de landbouw. De smid is natuurlijk ook één van de veel bekeken attracties; hij zal ook nu weer enkele paarden nieuwe schoenen aanpassen... .

Buiten al deze werkambachten zijn er ook nog de kunst- en volksambachten: patchworkquilt, kantklossen, schilderen, tekenen en glasbewerking. Ook handwerk, zoals het maken van heksen, juwelen, siertegels, keramiek, brooddeegfiguren, poppen en trollen zijn zeker de moeite waard om te bezichtigen. Eten en drinken zijn van oudsher ook terug te vinden in het ambachtsleven, vandaar dat ook de biebier, koekenbakkers en de wijngilde van de partij zullen zijn bij deze 10^{de} grote Ambachten- en Volksmarkt.

De sfeer op deze gezellige markt wordt naar aloude gewoonte opgeluisterd door keigoede 'volksmuziek'. Voor de jonge bezoekers zijn er eveneens activiteiten voorzien. Dat wordt dus voor jong en oud genieten geblazen!

Herdenking oorlogsslachtoffers van september 1944

Op vrijdag 13 september worden, naar jaarlijkse gewoonte, de slachtoffers herdacht die in september 1944 door Duits oorlogsgeweld gevallen zijn in de gemeenten Balen en Olmen.

Op die dag leggen de leerlingen van het zesde leerjaar van de Balense gemeentescholen bloemen neer bij de oorlogsmonumenten en -graven. Op 12 september geven wij, Erfgoed Balen, met de steun en op vraag van de gemeente aan die leerlingen de nodige informatie over de gebeurtenissen van september 1944. Wij doen dat trouwens al meer dan 25 jaar, vroeger in het Oud Gemeentehuis, en nu al voor de vijfde keer in de Kruierie.

Tom Vanleeuwen, Bram Dierckx en Tim Theunis, verwoede verzamelaars van alles wat met WO I en WO II te maken heeft, stellen te dier gelegenheid in de Kruierie een tentoonstelling samen met didactisch materiaal en aan de hand van een powerpointpresentatie worden de leerlingen op de hoogte gebracht van wat er zich in die, voor Balen en Olmen, catastrofale maand september 1944 heeft afgespeeld op de Malou en in Olmen.

Voor die kinderen van 11 en 12 jaar is dit, elk jaar opnieuw, een ingrijpende belevenis die tot de verbeelding spreekt en die hen duidelijk maakt waarom wij die gebeurtenissen niet mogen vergeten en waarom zij de dag nadien bloemen gaan neerleggen bij die monumenten.



Vic Grobben – 80 jaar!

Op 20 mei van dit jaar werd Vic Grobben 80 jaar! Dat is niet niks. Daarom zullen we hem maar eerst proficiat wensen. Wij hopen ook allen van ganser harte, Vic, dat je er nog menig jaartje bij doet.

80 jaar: dan denk ik aan al die jaren die voorbij zijn en aan 10 mei 1940, want toen begon de Tweede Wereldoorlog en 10 dagen later werd je 7 jaar; wat een leeftijdsverschil! Ik vraag mij dan ook af of je je dat nog herinnert en vooral waar je toen mee bezig was. Weet je dat nog? Je zou daarover bijvoorbeeld nog iets kunnen opschrijven om te bewaren voor later. Maar pas op! Ik wil je vooral niet opzadelen met nog meer werk, want we weten allen dat je al die jaren bij de Heemkundige Kring en nu bij Erfgoed Balen heel wat werk hebt verzet. Je kent op 't Heike al onze leden, omdat je ze vroeger regelmatig bezocht. Later heb je nog ettelijke jaren als bestuurslid (van 1999 tot 2012) mee aan de kar getrokken, zoals men dat zo mooi zegt. Intussen verzette je in het Oud Gemeentehuis, elke week bijna, nog heel wat werk bij het opzoeken en registreren van allerlei akten van de burgerlijke stand en ik weet niet wat nog. En daar ben je nog steeds mee bezig, nu samen met Lieve en vroeger met je maatje Frans.

Wij hopen dat je dat nog een tijdje kan blijven doen en vooral dat je het plezant blijft vinden! Namens al onze leden, de werkgroep en de raad van bestuur nogmaals een hartelijke proficiat en bedankt voor de jarenlange samenwerking! We wensen jou en je Irene nog vele jaren en vooral een goede gezondheid.



een dikke
proficiat Vic
en nog vele
gezonde ja-
ren

facebook

twitter

Zoek ons via 'erfgoed Balen'

Word nu lid van onze vereniging!

Een jaarabonnement 'Erfgoed Balen vzw.'

Jaarboek, Nieuwsbrief, enz...

€ 13,00 : zelf afhalen op het secretariaat.

€ 17,00 : opsturen per post

€ 21,00 : opsturen per post naar het buitenland.

Betalen kan op rekeningnummer: BE07-6528-0401-2066 met vermelding 'Lidgeld 2013' of op ons kantoor, Vaartstraat 29 te Balen.



Foto: Jaarboek 2012