



Contact

Erfgoed Balen vzw
p/a Oud Gemeentehuis
Vaartstraat 29
B-2490 Balen

Telefoon :014 81 37 73

E-mail: info@erfgoedbalen.be

www.erfgoedbalen.be

Reknr: BE07-6528-0401-2066

Colofon

Redactie:

Marena Grobben
Vic Berckmans
Richard Vermeulen

Lay-out:

Walter Vermeulen

Uitgegeven door:

Erfgoed Balen vzw
Alle teksten verschijnen
onder de enige en
dwingende
verantwoordelijkheid van de
auteur: hier treft Erfgoed Balen
als v.z.w. geen
rechtsaansprakelijkheid.

Verantwoordelijke uitgever:

Richard Vermeulen voor
Erfgoed Balen v.z.w.



Geef een stukje Balen cadeau

Openingsuren - sluitingsdagen

Maandag	8.30 - 12.00	13.00 - 16.00
Dinsdag	8.30 - 12.00	gesloten
Woensdag	gesloten	13.00 - 16.00
Donderdag	gesloten	13.00 - 16.00
Vrijdag	gesloten	gesloten

Ons kantoor in het Oud Gemeentehuis is open op de 3^{de} donderdag van de maand van 17u30 - 20u30.

Ons erfgoed bevat een schat aan informatie over ons verleden en vertelt een onverwacht verhaal over vandaag.

Om de toekomst te verzekeren zet Erfgoed Balen zich in om het bedreigde erfgoed, in al zijn verscheidenheid, te bewaren en openbaar te maken.



Door het publiek te laten kennismaken met het lokale erfgoed hopen wij dat het ook gaat genieten van al het moois dat ons eigen erfgoed biedt.

Samen met de lokale, de Vlaamse en de Nationale overheden zullen wij als Erfgoed Balen streven naar een kwaliteitsvol en toekomstgericht beheer van alles wat waardevol is om te bewaren.

Activiteiten Erfgoed Balen

Statutaire vergadering

**Vrijdag
21 februari
2014**

Waar: Oud gemeentehuis
Begin: 19u00

Voordracht

**Februari
2014**

Wereldoorlog I

Balen Jaarmarkt

**Weekend
5-6 en 7
april 2014**

Spiegel tent op de parking VC De Kruierie
van vrijdag 4 tot maandag 7 april

Paleografie 2013-2014

Donderdag 19 december	Donderdag 10 april	Donderdag 18 september
Donderdag 16 januari	Donderdag 15 mei	Donderdag 16 oktober
Donderdag 20 februari	Donderdag 19 juni	Donderdag 20 november
Donderdag 20 maart		Donderdag 18 december

> In het Oud Gemeentehuis van 19u30 tot 21u30

Jaargang 6

2013

Nummer 4

December 2013 - Februari 2014

Erfgoed Balen

Interessante informatie

- Erfgoed Balen vzw is nu ook op Facebook te vinden.



In dit nummer

Project 2014 - Nooit meer oorlog P.1
Oud gemeentehuis tijdelijk gesloten P.2
Kempenseklaprozen P.3

Project 2014

Nooit meer Oorlog 1914-1944-2014

Het jaar 2014 wordt een periode van herdenking waarin zowel de Grote Oorlog als de Tweede Wereldoorlog centraal staan.

Volgend jaar is het immers 100 jaar geleden dat de eerste Duitse troepen de gemeente Balen en de toenmalige buurgemeente Olmen binnenvielen. Aan de jubileumherdenking van den Grooten Oorlog, waarbij tientallen Balenaren het leven lieten, kan ook in ons dorp niet worden voorbijgegaan. Daarnaast staat 2014 eveneens in het teken van de Balense burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en van de geallieerde troepen die ons dorp 70 jaar terug in de tijd bevrijdden. Ter nagedachtenis van beide wereldoorlogen en van de gevolgen daarvan

voor onze gemeente, organiseert Erfgoed Balen vzw twee aaneensluitende tentoonstellingen. Met de hulp van de private collecties van Bram Dierckx, Tim Theunis en Tom Vanleeuwen wordt getracht een authentiek beeld te schetsen over de oorlogsgebeurtenissen in de gemeente Balen tijdens de twee conflicten.

Van zaterdag 2 augustus 2014 tot en met zaterdag 6 september 2014 wordt in de expositieruimte van Vrijtijdscentrum De Kruierie hulde gebracht aan de Balense Klaprozen. Via allerlei periodieke collectiestukken en documenten komt u meer te weten over het lot



van de Balense frontsoldaten en het dagelijkse leven in onze gemeente tijdens de periode 1914-1918.

Van zaterdag 13 september 2014 tot en met zondag 21 september 2014 vormen talrijke artefacten dan weer het kader voor een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van uniformen en uitrustingsstukken van de verschillende oorlogvoerende partijen én van unieke documenten en fotomateriaal wordt getracht de sfeer van weleer op te roepen. De belangrijkste thema's van de oorlog in onze gemeente komen daarbij aan bod.

Op de afsluitende dag, op zondag 21 september 2014, vindt een Collectiedag - WO II plaats.

Om de lokale Balense geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, zijn wij nog op zoek naar sporen uit de tijd van toen. Heeft u nog foto's, voorwerpen, documenten of verhalen die het oorlogsgebeuren tussen 1940-1945 van de gemeente Balen en toenmalige gemeente Olmen illustreren? Kom dan zeker naar de Collectiedag – WO II in VC De Kruierie! Laat uw materiaal digitaliseren, zo zorgt u er mee voor dat er geen kostbare informatie verloren gaat.



Na digitalisatie krijgt u vanzelfsprekend uw eigen materiaal terug. Wij hopen op een talrijke opkomst: samen kunnen we ons wereldoorlogerfgoed beter bewaren voor het nageslacht.

De twee exposities en de Collectiedag dragen bij tot de herinnering aan tijdperken die niet mogen vergeten worden, evenementen die zich nooit mogen herhalen: "Nooit meer oorlog".

U bent van harte welkom tijdens de openingsuren van VC De Kruierie. Een aanrader voor jong en oud!

Tentoonstelling Grote Oorlog

Waar? VC De Kruierie – Expositieruimte

Wanneer? Zaterdag 02/08/2014 t.e.m. zaterdag 06/09/2014
tijdens de openingsuren van De Kruierie.



Tentoonstelling Balen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Waar? VC De Kruierie – Expositieruimte en Polyvalente ruimte

Wanneer? Zaterdag 13/09/2014 t.e.m. zondag 21/09/2014.
Ma-vr 14u-20u en za-zo 13u-18u.



Collectiedag Balen en Olmen tijdens de Tweede Wereldoorlog

Waar? VC De Kruierie

Wanneer? Zondag 21/09/2014.
van 13u-18u.



Oud Gemeentehuis tijdelijk gesloten

De techniek heeft ons, spijtig genoeg, in de steek gelaten. Sinds een paar weken zitten wij zonder verwarming in het Oud Gemeentehuis, de verwarmingsketel zou gescheurd zijn. Zo zie je maar hoe fragiel erfgoed is!

Er werd ons beloofd dat dit euvel zo snel mogelijk zou hersteld worden. In afwachting daarvan hebben wij de nodige maatregelen genomen en tijdelijk onze intrek genomen in Vrijtijdscentrum De Kruierie. Iedereen kan daar dus, tot nader order, terecht voor opzoekingen en inlichtingen over onze activiteiten en andere heemkundige beslommeringen.

Intussen werd ons meegedeeld dat het reservemateriaal voor de herstelling onderweg is zodat wij U misschien al tijdens één van de volgende weken, langs de gebruikelijke kanalen, kunnen melden dat het Oud Gemeentehuis weer open is.

Wij danken de mensen van De Kruierie om ons uit de nood te helpen en wij danken U, beste lezers, voor Uw begrip!

Het bestuur van Erfgoed Balen.

Erfgoed
Balen is nu
ook te
vinden op
facebook

Kempense Klapprozen

In november 2013 werd de kersverse website www.kempenseklapprozen.be gelanceerd. Kempense Klapprozen is een onderzoeksproject naar de omgekomen soldaten uit de 7 k.ERF-gemeenten. Ook Erfgoed Balen is vertegenwoordigd in het projectteam en voert mee onderzoek naar de Balenaren die het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Het project

Net zoals de omliggende gemeenten kent Balen een aantal oorlogsmonumenten. De namen van de omgekomen soldaten op die monumenten vormen een stille getuigenis van de Eerste Wereldoorlog. Wie waren de jongens eigenlijk, wiens namen al bijna een eeuw op de herdenkingsstenen staan? Kempense Klapprozen is een onderzoeksproject dat zich met die specifieke vraag bezig houdt.

In 2011 besloten twee leerkrachten van het Sint-Maria-Instituut uit Geel, Herman Sterckx en Hans Geerts, om met hun leerlingen op zoek te gaan naar de verhalen achter de omgekomen Geelse soldaten. Met de steun van Erfgoedcel k.ERF werd besloten om de resultaten van dat onderzoek te delen via een website en de blik eveneens te verruimen door de hele regio erbij te betrekken. De archiefdiensten van Mol en Geel, alsook de heemkringen uit de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie sloten zich vervolgens aan bij het project. Op die manier werd een bescheiden aanzet gegeven om het verhaal van alle omgekomen Kempense jongens of zogenaamde 'Kempense Klapprozen' te reconstrueren.

De website

Het onderzoek naar de Kempense Klapprozen is voornamelijk gebaseerd op militaire archiefbescheiden en gegevens uit de lokale archiefbewaarplaatsen en documentatiecentra. Daarnaast vormen ook de reeds bestaande studies en erfstukken of verhalen van nabestaanden een belangrijke informatiebron.

De eerste resultaten van het project vind je op www.kempenseklapprozen.be. Op die website wordt op termijn getracht om de verhalen van alle omgekomen militairen te reconstrueren. Momenteel staat de site nog in kinderschoenen en is het onderzoek naar de Kempense soldaten nog niet afgerond. Tijdens de komende jaren zal de webpagina wel verder worden aangevuld en opgebouwd.

In ieder geval zijn de eerste resultaten veelbelovend en de moeite waard om even te gaan bekijken. Het onderzoeksteam zoekt ook nog steeds verhalen en voorwerpen over de lokale omgekomen frontsoldaten. Kan u daarbij helpen? Aarzel dan niet om contact op te nemen via de website www.kempenseklapprozen.be.

Contactpunt: www.erfgoedbalen.be en www.balenbevrijd.be.

Contactpersoon Erfgoed Balen: Bram Dierckx

Word nu lid van onze vereniging!

Een jaarabonnement 'Erfgoed Balen vzw.'

Jaarboek, Nieuwsbrief, enz...

€ 13,00 : zelf afhalen op het secretariaat.

€ 17,00 : opsturen per post

€ 21,00 : opsturen per post naar het buitenland.

Betalen kan op rekeningnummer: BE07-6528-0401-2066

met vermelding 'Lidgeld 2014' of op ons kantoor, Vaartstraat 29 te Balen.



Foto: Jaarboek 2013