

Erfgoed Balen vzw
p/a Oud Gemeentehuis
Vaartstraat 29
B-2490 Balen



Telefoon: 014 81 37 73
E-mail : info@erfgoedbalen.be
website : www.erfgoedbalen.be
Reknr : BE07-652-8040120-66

Openingsuren - sluitingsdagen

Maandag	8.00 - 12.00	12.30 - 16.30
Dinsdag	8.00 - 12.00	gesloten
Woensdag	gesloten	12.30 - 16.30
Donderdag	gesloten	12.30 - 16.30
Vrijdag	gesloten	gesloten

Ons kantoor in het Oud Gemeentehuis is gesloten van 29 juni tot 3 juli wegens verlof .

Bezoek ons op het web
www.erfgoedbalen.be

Ons erfgoed bevat een schat aan informatie over ons verleden en vertelt een onverwacht verhaal over vandaag.

Om de toekomst te verzekeren zet Erfgoed Balen zich in om het bedreigde erfgoed, in al zijn verscheidenheid, te bewaren en openbaar te maken.

Door het publiek te laten kennismaken met het lokale erfgoed hopen wij dat het ook gaat genieten van al het moois dat ons eigen erfgoed biedt.

Samen met de lokale, de Vlaamse en de Nationale overheden zullen wij als Erfgoed Balen streven naar een kwaliteitsvol en toekomstgericht beheer van alles wat waardevol is om te bewaren.

Nieuwsbrief

Erfgoed Balen

Jaargang 2, nr.2

Juni 2009 — Augustus 2009

Nostalgie op "Volks- en Ambachtenmarkt 2009"



smid is opnieuw van de partij en zal weer enkele paarden van nieuwe schoenen voorzien. De kunst- en volksambachten zullen de bezoeker aangenaam verrassen met kantklossen, schilderen, tekenen, glas bewerken, het maken

Op zondag 6 september verwacht Erfgoed Balen weer meer dan 5.000 bezoekers voor haar twejaarlijkse 'Volks- en Ambachtenmarkt'. De 8^{ste} editie van deze markt gaat door in en rond 'De Kruierie' en in de omliggende straten. Tussen 10u en 18u demonstreren daar meer dan 70 oude ambachten hun verloren gegane werkmethodes.

van heksen, siertegels, keramiek, eigen juwelencraties, brooddeegfiguren, poppen en trollen. Eten en drinken zijn van oudsher ook terug te vinden in het ambachtsleven, vandaar dat ook de bieboer, de koekenbakker en de wijngilde je laten proeven van onze recente geschiedenis. De sfeer op deze gezellige markt wordt naar aloude gewoonte opgeluisterd door volksmuziek. Ook voor de kinderen zijn er enkele attracties voorzien. Toegang: €2,50 (kinderen tot 10 jaar gratis)

Nostalgie

Oude beroepen zoals de zeeldraaier, de mandenvlechter, de pruikenmaker, de nettenboeter, de stoelenvlechter, de wolspinner, de barbier, de vlegeldorser, de instrumentenmaker... zullen jong en oud doen terugdenken aan 'die goeie ouwe tijd'. Enkele ambachtsslui komen zelfs van over de landsgrenzen om hun kunsten te demonstreren. Ook de



Interessante informatie :

- Volks- en Ambachtenmarkt 2009
- Boeknieuws
- Tentoonstelling
- Filmnieuws

In dit nummer:

- Nostalgie op "Volks- en Ambachtenmarkt" 1
- Boek : Maggie was mijn schuilnaam 2
- Onbekend is ... verloren 3
- Grote tentoonstelling over WOII 3
- Verzet en vergelding 3

Colofon

Redactie:

Vic Berckmans
Richard Vermeulen

Lay-out:

Guy Vanhoof

Uitgegeven door:

Erfgoed Balen vzw
Alle teksten verschijnen onder de enige en dwingende verantwoordelijkheid van de auteur: hier treft Erfgoed Balen als v.z.w. geen rechtsaansprakelijkheid.

Verantwoordelijke uitgever:

Richard Vermeulen voor
Erfgoed Balen v.z.w.

© Erfgoed Balen v.z.w. - 2009

Activiteiten Erfgoed Balen

Dinsdag 2 juni: Praatcafé

Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00.

Zaterdag 14 juni: Provinciale Heemdag

Tentoonstelling: 'Mijn eerste studiejaren - Leren lezen en rekenen vanaf 1900...'

Locatie: Oud Gemeentehuis. Open van 14u00 tot 18u00.

Dinsdag 1 september: Praatcafé

Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00.

Zondag 6 september: 8^{ste} Volks- en Ambachtenmarkt

In en rond 'De Kruierie' en aanpalende straten.

10u00 - 18u00. (zie pagina 1)

Zaterdag 12 tot zondag 20 september: Tentoonstelling

naar aanleiding van de herdenking van de oorlogsslachtoffers te Balen en Olmen.

Locatie: De Kruierie (zie pagina 3)

Paleografie 2009

Donderdag 15 januari	Donderdag 14 mei	Donderdag 19 november
Donderdag 19 februari	Donderdag 18 juni	Donderdag 17 december
Donderdag 19 maart	Donderdag 17 september	
Donderdag 16 april	Donderdag 15 oktober	



Maggie was mijn schuilnaam

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er in de provincie Limburg een ware burgeroorlog uitgevochten tussen 'wit' en 'zwart'. Vanaf mei 1943 en tot lang na de bevrijding werden er in Limburg niet minder dan 103 echte of vermeende collaborateurs, rijkswachters, politieagenten en niet politieke burgers gedood door de kogels van de gewapende partizanen. In de laatste maand van de bezetting sloegen de leden van de collaboratie hard terug om de aanslagen van de partizanen te stoppen. Daarenboven werd de provincie tijdens de bezetting en zelfs geruime tijd na de bevrijding geteisterd door een steeds verder om zich heen grijpend banditisme. Na de oorlog werd het duidelijk dat sommige partizanen, naast politieke aanslagen en overvallen, ook zuivere criminele acties hadden gepleegd. Waarom een werk over de gewapende partizanen in Limburg?

Omdat de partizanenstrijd in Limburg een zeer persoonlijke link heeft met de gemeente Balen en de toenmalige gemeente Olmen. Om di-

verse redenen sloten heel wat jongemannen uit Balen en Olmen zich tijdens de bezetting aan bij het gewapend verzet in Limburg. De rode draad in deze bijdrage is het verhaal van de Olmense partizanenkoerierster 'Maggie', die tijdens de bezetting actief was bij het gewapende verzet in Limburg. Het verhaal wordt verder aangevuld met andere opzoeken die een waar chronologisch beeld geven van de partizanenactiviteit uit de streek van Noord-Limburg en de zuidelijke dorpen van de provincie Antwerpen, de streek waarin 'Maggie' opereerde. Ook halen we in dit werk alle partizanenactiviteiten aan die op het grondgebied van Balen en Olmen plaatshadden, denk maar aan de overval op het dynamiettransport van Balen-Wezel waarbij Leuvense partizanen meer dan 3000 kg dynamiet in handen kregen. Zeker naar de jeugd toe zal dit werk aantonen hoe vredelievende burgers van een dorp elkaar, tijdens de oorlog, het leven zuur maakten en een mensenleven niet meer van tel bleek te zijn. Laat de slogan

'*Nooit meer oorlog*' na het lezen van dit werk eens te meer op zijn plaats zijn, want in een oorlog spreken we niet alleen over de helden maar vooral over de slachtoffers.

Iets over de auteur



Tom Vanleeuwen (*Geel 1976) studeerde af aan het Technisch Instituut Sint Paulus te Mol als fotolasser. Daarna volgde hij nog een specialisatiejaar, lassen pijpfitten en monteren, aan het Koninklijk Technisch Atheneum te Hasselt. Nu werkt hij al meer dan tien jaar als fotolasser binnen de VDL-KTI-Groep. Vanaf 1996 bestuurslid van carnavalpartij Olmen Posse en sinds enkele jaren lid van de raad van bestuur van Erfgoed Balen VZW. Al van jongs af had hij een grote interesse voor de geschiedenis van de Eerste en de Tweede wereldoorlog. Sinds enkele jaren schrijft hij kleine en grotere artikels in het jaarboek van Erfgoed Balen VZW over het oorlogsgebeuren in de gemeente.



Banners van Erfgoed Balen worden opgehangen op de Markt in Balen

Een grootse tentoonstelling over WOII in de Kruierie dankzij de privécollecties van Tim Theunis, Bram Dierckx en Tom Vanleeuwen

Onbekend is ... verloren voor het nageslacht



Herken je de twee dames en in welk café/herberg werd deze foto gemaakt. Laat het ons weten via e-mail of ons secretariaat.

Bewaring van erfgoed, hoe kleinschalig ook, is een overwinning voor de toekomst.

Grote tentoonstelling over WO II

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de eerste Engelse soldaten het dorp Balen en de toenmalige buurgemeente Olmen binnenreden. Na meer dan vier jaar onderdrukking kwam de langverwachte bevrijding. Naar aanleiding van 65 jaar bevrijding organiseert Erfgoed Balen vzw in samenwerking met de Gemeente Balen



in september 2009 een grootse tentoonstelling over WOII in de Kruierie. Dankzij de privécollecties van Tim Theunis, Bram Dierckx en Tom Vanleeuwen komen we heel wat meer te weten over het oorlogsgebeuren in Balen. Aan de

hand van tientallen levenssechte mannequins, uniformen, wapens en verschillende insignes kunnen we ons een meer concreet beeld vormen over de Tweede Wereldoorlog. Tevens zullen talrijke unieke documenten, foto's, bankbiljetten, munten en originele boeken het geheel nog levendiger maken. Zeker langskomen!

Verzet en vergelding, de laatste Limburgse getuigen

Op zondagnamiddag 13/09 zal deze drie uur durende film vertoond worden vanaf 13u30. De film handelt over het verzet in Limburg en over de vele getuigenissen uit de gewezen concentratiekampen. Via enkele nagespeelde scènes kunnen we ons een beeld vormen van hoe

het er tijdens de oorlog aan toe ging (met dank aan Dhr. Eddy Vandepoel). De tentoonstelling is gratis te bezoeken op de volgende dagen :

Openingsuren :

Zaterdag	12/09	: 10u00 - 18u00
Zondag	13/09	: 10u00 - 18u00
Maandag	14/09	: 14u00 - 18u00
Dinsdag	15/09	: 14u00 - 18u00
Woensdag	16/09	: 14u00 - 18u00
Donderdag	17/09	: 14u00 - 18u00
Vrijdag	18/09	: 14u00 - 18u00
Zaterdag	19/09	: 10u00 - 18u00
Zondag	20/09	: 10u00 - 18u00

