

Erfgoed Balen vzw
p/a Oud Gemeentehuis
Vaartstraat 29
B-2490 Balen



Ons erfgoed bevat een schat aan informatie over ons verleden en vertelt een onverwacht verhaal over vandaag.

Om de toekomst te verzekeren zet Erfgoed Balen zich in om het bedreigde erfgoed, in al zijn verscheidenheid, te bewaren en openbaar te maken.

Door het publiek te laten kennismaken met het lokale erfgoed hopen wij dat het ook gaat genieten van al het moois dat ons eigen erfgoed biedt.

Samen met de lokale, de Vlaamse en de Nationale overheden zullen wij als Erfgoed Balen streven naar een kwaliteitsvol en toekomstgericht beheer van alles wat waardevol is om te bewaren.

Telefoon: 014 81 37 73

E-mail : info@erfgoedbalen.be

website : www.erfgoedbalen.be

Reknr : BE07-652-8040120-66

Openingsuren - sluitingsdagen

Maandag	8.00 - 12.00	12.30 - 16.30
Dinsdag	8.00 - 12.00	gesloten
Woensdag	gesloten	12.30 - 16.30
Donderdag	gesloten	12.30 - 16.30
Vrijdag	gesloten	gesloten



Geef een stukje Balen cadeau

“ Ons erfgoed
bevat een
schat aan
informatie “

Bezoek ons op het web
www.erfgoedbalen.be

Nieuwsbrief

Erfgoed Balen



Jaargang 2, nr.3

September — November 2009

200 jaar Balen Jaarmarkt

In 2010 is het precies 200 jaar geleden dat de eerste jaarmarkt plaatsvond in Balen.

Balen kreeg pas zijn eigen 'Jaarmarkt' na de ontbinding van de voogdijstructuur Mol-Balen-Dessel (eind 18^{de} begin 19^{de} eeuw).

Een echte startdatum hebben we heden nog niet gevonden maar in één van de werkjes van Fernand Kemps (ref. Balen, aardrijkskundig en maatschappelijk) geeft hij een mooie verwoording van het ontstaan van onze eigen Balense Jaarmarkt.

'De Balense Jaarmarkten, tot stand gekomen in 1810, hebben plaats den Maandag na Palmenzondag en 's maandags met Balen kermis.

De eerste is veruit de belangrijkste en de meest vermaarde. Vroeger was nauwelijks het marktplein bezet met kramen, later heeft de markt meer uitbreiding genomen en werd de ruimte van kerk tot einde Statiestraat ingenomen.

men en sinds 1927 werd er nog de Nieuwstraat aan toegevoegd, terwijl dan nog de veemarkt werd gehouden in de Vaartstraat.

De foor moet voor die der groote steden niet onderdoen, zo afwisselend in verscheidenheid zijn meestal de aantrekkelijkheden, de barakken, kramen, koopwaren enz.... Die markt duurt dan gewoonlijk Zondags en Maandags van 's morgens tot 's avonds laat en herbergiers en neringdoeners, benevens de foorkramers doen dan goede zaken'

Naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van Balen Jaarmarkt ('Balen Met') wordt door Erfgoed Balen, in samenwerking met het gemeentebestuur, de vereniging der foorkramers en de Balense Cultuurraad een speciale activiteit ingericht.

We roepen echter nu al mensen op die ons oude foto's en allerhande archiefmateriaal kunnen bezorgen over Balen Jaarmarkt.

Neem gerust contact met ons op.



Interessante informatie :

- Balen Jaarmarkt
- Patrimonium
- Foto oproep
- Feedback

In dit nummer:

- 200 jaar Balen Jaarmarkt 1
- Kapel van Grees even in de steigers 2
- Onbekend is ... verloren 3
- De 8ste Volks- & Ambachtenmarkt 3

Colofon

Redactie:

Vic Berckmans
Richard Vermeulen

Lay-out:

Guy Vanhoof

Uitgegeven door:

Erfgoed Balen vzw
Alle teksten verschijnen onder de enige en dwingende verantwoordelijkheid van de auteur: hier treft Erfgoed Balen als v.z.w. geen rechtsaansprakelijkheid.

Verantwoordelijke uitgever:

Richard Vermeulen voor
Erfgoed Balen v.z.w.

© Erfgoed Balen v.z.w. - 2009

Activiteiten Erfgoed Balen

Dinsdag 3 november: Praatcafé

Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00.

Zaterdag 7 november:

Deelname 'Genealogische Ontmoetingsdag Limburg'

Locatie : grote zaal van het gemeentehuis te Leopoldsburg
Wanneer : van 14u00 tot 18u00

Zondag 22 november:

Deelname 'Genealogische Ontmoetingsdag Lommel'

Locatie: Erfgoed Lommel vzw De Barrier,
Historisch Documentatiecentrum, Luikersteenweg 244, 3920 Lommel
Wanneer : van 14u00 tot 18u00

Dinsdag 1 december: Praatcafé

Locatie: Oud Gemeentehuis, van 19u00 tot 22u00.

Paleografie 2009

Donderdag 15 januari	Donderdag 14 mei	Donderdag 19 november
Donderdag 19 februari	Donderdag 18 juni	Donderdag 17 december
Donderdag 19 maart	Donderdag 17 september	
Donderdag 16 april	Donderdag 15 oktober	

Erfgoed Balen wil er voor zorgen om met de hulp van het gemeentebestuur en de nodige sponsors 'klein patrimonium' binnen de gemeente Balen-Olmen in al zijn glorie te bewaren.

Kapel van Grees (Hulsen) even in de steigers



Wie regelmatig langs de kapel van Grees-Hulsen passeert zal al gemerkt hebben dat er renovatiebeweging is.

Het ijzerwerk van de ramen en de deuren werd

onlangs verwijderd.

Erfgoed Balen, eigenaar van de kapel, heeft recent het initiatief genomen om aan het bedehuis de nodige renovatiewerken uit te voeren.

De werken omvatten onder andere:

- het vervangen van de ramen en de deuren.
- het renoveren van het bestaande ijzerwerk voor ramen en deuren.

De vloeren worden gecontroleerd en daar waar nodig hersteld of volledig vervangen.

Het altaartje en inboedel worden gecontroleerd en daar waar nodig gerenoveerd of gerestaureerd.

De buitengevel en de dakbedekking worden gecontroleerd en daar waar nodig hersteld.

Deze herstellings- en renovatiewerken aan niet geklasseerde kleinmonumenten kosten

natuurlijk geld.

Erfgoed Balen wil er echter voor zorgen om, met de hulp van het gemeentebestuur en de nodige sponsors, 'klein patrimonium' binnen de gemeente Balen-Olmen in al zijn glorie te bewaren. Ook de Intergemeentelijke Vereniging voor Erfgoed, kErf, zou ons later hierbij kunnen steunen.

Niet alleen kapellen maar tal van andere belangrijke bezienswaardigheden verdienen een lang leven!

Voor het project 'Kapel Grees' hebben het gemeentebestuur en enkele sponsors ons een grote stap vooruit geholpen bij de renovatieplannen voor deze kapel.

Alvast bedankt daarvoor.

Voor volgend jaar zijn staan er enkele andere projecten op stapel; hiervoor rekenen we ook op onze leden. Je hoort er later meer over.



Onbekend is ... verloren voor het nageslacht



Herken je iets of iemand op deze foto, laat het ons weten...

Bewaring van erfgoed, hoe kleinschalig ook, is een overwinning voor de toekomst.

De 8^{ste} Volks- en Ambachtenmarkt

Op zondag 6 september was het weer zover; voor de 8^{ste} maal reeds organiseerde Erfgoed Balen, van 10 tot 18 uur, haar Volks- en Ambachtenmarkt. In 2007 moesten we nog uitwijken naar het pleintje naast de spoorweg aan het station van Balen, maar dit jaar konden we terecht in het nieuwe ontmoetingscentrum De Kruerie.

Om 8 uur 's morgens waren de meeste van onze werkers al op post om er meteen volop tegenaan te gaan, want de helbarstte onmiddellijk los. De verschillende standwerkers kwamen aan en moesten zo vlug mogelijk hun plaats toegewezen krijgen op het uitgestrekte terrein. Dat verliep niet altijd zonder problemen, want hoewel elke standhouder op voorhand had moeten opgeven wat hij nodig

had, toch hadden sommigen van hen nu nog extra wensen. Maar na heel wat improviseren en sleutelen door onze vlijtige helpers en vooral onze voorzitter, Richard, konden de eerste bezoekers al ruim vóór 10 uur toegelaten worden en kon het feest beginnen. Zoals steeds was er ruim gelegenheid om te eten en te drinken. De Wijngilde van Balen was er en zelf hadden wij buiten en binnen een café ingericht, waar er bier en frisdranken werden aangeboden. In een tentje naast onze buitencafé verkochten we zelf dan ook nog lekkere wafels en koffie. Verspreid over het terrein waren er dan nog een paar kramen met frieten, ijsjes, honing, wafels, suikerspinnen, likeuren, peperkoek, enz...

Ook voor de kinderen

waren er allerhande voorzieningen zoals een clown, ballonnen, een grimeur, rondritten in een koetsje met minipaardjes.

Uiteindelijk kregen we meer dan 3.000 bezoekers over de vloer, die genieten konden van meer dan 70 verschillende oude ambachten en volkskunst, te veel om op te noemen. Het geslaagde feest eindigde dan even na 18 uur, waarna wij begonnen met het afbreken van tenten, het opruimen van tafels, stoelen, pa-

nelen en al wat wij gebruikt hadden. Tegen 22 uur waren we zo ongeveer rond.

Keken we toen al uit naar de volgende Ambachtenmarkt in 2011?

